

# CHIRO

# WERCHTER



SEPTEMBER - OKTOBER - NOVEMBER 2024



# Medewerkersfeest & kampvuur

Vrijdagavond 20 september was het moment om onze helden in de spotlight te zetten: het jaarlijkse medewerkersfeest! Alle helpende handen die het afgelopen jaar onze Chiro draaiende hebben gehouden – van het kamp opbouwen en koken door onze fantastische kookouders, tot de kuis- en klusdag waar onze lokalen weer blinkend en piekfijn werden achtergelaten, en natuurlijk de toppers die bij evenementen altijd paraat stonden – werden verwend met heerlijke hapjes en drankjes. Het was een avond waarop we samen genoten, vol gezelligheid en momenten om nooit te vergeten. Dankzij jullie, de stille krachten achter de schermen, blijft onze Chiro springlevend en fantastisch. Of het nu om kleine of grote bijdragen gaat, jullie inzet maakt écht het verschil. Bedankt voor alles wat jullie doen!

Zaterdagavond 21 september was het weer zover: ons jaarlijkse kampvuur! Iedereen verzamelde zich rond het enorme vuur voor een avond vol gezelligheid, warmte en lekkers. Terwijl de vlammen knetterden, genoten de aanwezigen van heerlijk varkensvlees aan het spit tot lekkere hamburgers – en een verfrissend drankje. De kinderen konden hun angst overwinnen tijdens de spannende spokentocht, waar ze in het donker de meest griezelige figuren tegenkwamen. Later op de avond zorgden de bands en dj's voor een onweerstaanbare sfeer en het duurde niet lang voordat iedereen op de dansvloer stond en helemaal losging!

Kortom, het was weer een geslaagd kampvuur, met de perfecte mix van avontuur, muziek, lekkers en vooral de geweldige sfeer die alleen Chiro Werchter kan bieden. Want hier draait het niet alleen om het vuur, maar om de mensen die samen herinneringen maken die voor altijd blijven branden.

# OVERGANG

OP ZONDAG 29 SEPTEMBER VIERTEN WE DE OVERGANG NAAR HET NIEUWE CHIROJAAR. OUD-LEIDING WERD UITGEDOOPT EN DE NIEUWE LEIDING WERD INGEDOOPT. EEN MOOI BEGIN VAN EEN NIEUW AVONTUUR!



1  
NIEUWE LEIDING DIE  
WERD INGEDOOPT



2  
DE LEDEN WAREN DE  
TOESCHOUWERS BIJ  
DE DOOP



3  
OUD-LEIDING DIE WERD  
UITGEDOOPT

Op zondag 29 september was het tijd voor de overgang naar het nieuwe Chirojaar! De oud-leiding werd met veel dankbaarheid uitgezwaaid, terwijl de nieuwe leiding met een gezonde dosis zenuwen en enthousiasme werd verwelkomd. Voor de oud-leiding was het een moment van afscheid van een avontuur dat ze jarenlang met hart en ziel hadden beleefd. De nieuwe leiding begon dan weer vol frisse energie aan hun eigen avontuur.

Na de spannende doop, die vol energie en een beetje zenuwen plaatsvond, was het tijd voor een leuk spel waarmee de leden hun nieuwe leiding ontdekte en leerden kennen.

De dag werd afgesloten met heerlijke hamburgers en om de energie hoog te houden, sprongen zowel leden als leiding erop los op het gigantische springkasteel! Lachende gezichten en een heleboel plezier: dit is de perfecte start van een nieuw Chirojaar!



# Kaloebers





# Speelclub





# Rakwi's





# Tito's





# Keti's







# Aspi's



# Kuis- en klusdag

Zaterdag 5 oktober stond volledig in het teken van poetsen, klussen en samenwerken tijdens onze jaarlijkse kuis- en klusdag. Vanaf de vroege ochtend verzamelden leiding en vrijwilligers zich met emmers, poetsdoeken en gereedschap om onze lokalen en terreinen weer helemaal op te frissen.

Er werd gesopt en geschrobd, terwijl de kasten werden opgeruimd en ramen weer blinkend schoon werden gemaakt. Buiten werd stevig geklust aan het onderhoud van het terrein en het repareren van kleine mankementen.

Met een vleugje teamwork, een goede dosis muziek en af en toe een grapje was het harde werk in een mum van tijd geklaard. Dankzij de inzet van iedereen stralen onze lokalen weer als nooit tevoren en zijn ze helemaal klaar voor een nieuw Chirojaar vol plezier en avontuur!



# Nachtspel

Op zaterdag 23 november was het weer tijd voor het langverwachte nachtspel, hét moment waarop de keti's en aspi's hun moed konden tonen. Met een vleugje spanning verzamelden ze zich in het lokaal, waar de avond traditioneel begon met een griezelige film die de sfeer meteen zette.

Daarna begon het echte werk: een spannend avondspel dat zich doorheen het dorp afspeelde. Op verschillende posten stond de leiding klaar om de leden uit te dagen, terwijl de duisternis het avontuur nog intenser maakte. Het werd een avond vol verrassingen, teamwork en een gezonde portie lef.

# Christus Koning

Zondag 24 november vierden we Christus Koning op de enige juiste manier: samen zingen, eten en spelen! We begonnen de dag in de kerk, waar de leden en leiding hun zangkunsten bovenhaalden met Chiroliedjes en enkele mooie teksten voorlazen. Het was een warm moment... al werd er hier en daar een nootje gemist. ;)

Daarna smulden we van een heerlijk bord spaghetti, met liefde klaargemaakt door onze fantastische oud-leiding. Bonuspunten voor de extra schep kaas! Met onze buikjes vol gingen we daarna het dorp in voor het grote dorpspel. Van leuke opdrachten tot spannende uitdagingen - iedereen zette z'n beste beentje voor.

Of het nu in de kerk, aan tafel of op het veld was: Christus Koning was weer een dag om nooit te vergeten. Tot volgend jaar!

