



CHIRO

WERCHTER



SEPTEMBER - OKTOBER - NOVEMBER 2023

Medewerkersfeest & kampvuur

De avond van vrijdag 15 september was er één om niet te vergeten: een viering die barstte van dankbaarheid en bruisende energie. De reden? Het was de perfecte gelegenheid om alle geweldige medewerkers te bedanken die een heel jaar lang hebben bijgedragen aan het succes van onze geliefde Chiro. Van klussen tot het opbouwen van evenementen, het uitlenen van materiaal en het helpen met koken. Deze onverschrokken zielen zijn de ware helden achter de schermen. Laten we klinken op al die geweldige mensen die ons helpen en op naar nog vele jaren vol vriendschap en onvergetelijke momenten!

Na een nacht vol feestvreugde, werd de pret op zaterdag 16 september voortgezet met een evenement waarbij het vuur centraal stond - ons legendarische kampvuur! Kinderen konden zich laten omtoveren tot alles wat hun fantasie maar kon bedenken aan het schminkstandje. Het was een ware explosie van kleur en creativiteit: van regenboogeenhoorns tot angstaanjagende piraten. Maar het echte spektakel begon pas toen de bands het podium betraden. Wat een performances! Ondertussen werd het befaamde speenvarken langzaam boven het vuur gedraaid. En laten we eerlijk zijn, wie kan er nee zeggen tegen een sappig stukje varkensvlees dat rechtstreeks van het spit komt? Ik ben ervan overtuigd dat we opnieuw kunnen spreken over een geslaagde editie van het kampvuur. Bij Chiro Werchter draait het niet alleen om de activiteiten, maar om de mensen die samen komen om herinneringen te maken die een leven lang meegaan.

OVERGANG

OP ZONDAG 24 SEPTEMBER VOND ONZE OVERGANG PLAATS. HET NIEUWE CHIROJAAR WORDT DAN INGEZET: OUD-LEIDING WORDT UITGEDOOPT EN NIEUWE LEIDING WORDT INGEDOOPT.



1
NIEUWE LEIDING DIE
WERD INGEDOOPT



2
DE LEDEN WAREN DE
TOESCHOUWERS BIJ
DE DOOP



3
OUD-LEIDING DIE WERD
UITGEDOOPT

Op zondag 24 september was het weer zover: de oud-leiding verzamelde zich om uitgezwaaid te worden en de nieuwe leiding werd verwelkomd met open armen. Met enthousiasme, maar ook een gezonde dosis zenuwen begon de leiding aan de doop. Het zonnetje stond hoog aan de hemel en er waaide een briesje wind door de bomen, deze dag kon niet anders dan een knallende Chirozondag worden. Na de doop speelden de leden nog een spel dat hen hielp hun leiders te weten te komen voor het nieuwe Chirojaar. Daarna wachtte er nog een smakelijke traktatie: hamburgers recht van de grill! Want wat is een overgang zonder een sappige hamburger met gebakken uitjes op een heerlijk krokant pistoleeke? En alsof dat allemaal nog niet genoeg was, werd de zondag afgesloten op het gigantische springkasteel. Met lachende gezichten en wapperende haren sprongen de leden, en de leiding ;), erop los. Op de volgende pagina's kan je de groepen met hun nieuwe leidingsgroepje bewonderen!



Kaloebers





Speelclub





Rakwi's





Tito's





Neti's





Aspi's



Kuis- en klusdag

Op zaterdag 14 oktober was het weer zover - de jaarlijkse "kuis- en klusdag" stond voor de deur. Dat betekende maar één ding: het was tijd om de handen uit de mouwen te steken en de boel eens grondig onder handen te nemen! Van 's ochtends vroeg tot 's avonds laat werd er gezwoegd en gezweet door de leiding en enthousiaste vrijwilligers. Vloeren werden geschrobd, ramen gelapt, kasten werden uit- en ingeladen. De combinatie van een goede mindset en een beetje muziek deden onze lokalen in een mum van tijd glanzen alsof ze net nieuw waren gebouwd.



Nachtspel

Op zaterdag 25 november vond ons beruchte nachtspel weer plaats. Met een gezonde dosis zenuwen verzamelden de keti's en aspi's zich voor een avond vol spanning en sensatie. De avond begon, zoals de traditie betaamt, met het kijken van een enge film. Maar het echte avontuur begon pas toen de leden op pad moesten gaan langs een reeks posten waar de leiding hen opwachtte. Het was een spannend avondspel, maar de leden slaagden er opnieuw in om als echte helden terug te keren naar onze Chiroterreinen.

Christus Koning

Op zondag 26 november vierde Chiro Werchter het feest van Christus Koning! Onze dag begon met een bezoek aan de kerk, waar leiding en leden zich verzamelden om samen enkele Chioliedjes te zingen en stukjes voor te lezen. Na de dienst was het tijd om te genieten van heerlijke verse spaghetti - DANKU aan onze kookouders om die voor ons klaar te maken! Toen onze buikjes waren gevuld, speelden we een dorpspel met alle leden en leiding samen. Op het einde van de dag konden we besluiten dat of het nu in de kerk is of op het veld, bij Chiro Werchter weten we hoe we plezier moeten maken!

