

CHIRO WERCHTER



70 JAAR

Chiro Werchter werd 70 jaar oud en dat werd gevierd met een hapje en een drankje samen met alle (oud)-leiding en (oud)-kookouders.

MAART - APRIL - MEI 2023



Leidingsleefweek



ALS LAATSTE TEAMBUILDING VOOR CHIROKAMP LEEFDEN DE LEIDINGSPLOEG EEN HELE WEEK SAMEN IN DE LOKALEN.

Van zondag 19 februari tot en met zondag 26 februari leefde de leiding samen in de lokalen. Het gewone leven gaat verder, alleen komen we 's avonds thuis op de Chiro. Er wordt samen gekookt, samen gegeten, en samen opgeruimd. Elke avond wordt er samen nog iets leuks gedaan. Op zaterdag vindt de leidingactiviteit plaats. Dat was dit jaar paintball. Ideaal om onze teamwerking te versterken. Wij kunnen na een geslaagde leefweek zeggen: De banden zijn gesmeden, wij zijn klaar voor het kamp!

Mooimakersactie

WERCHTER IS WEER HELEMAAL SCHOON DANKZIJ ONZE LEDEN EN LEIDING! BRAVO!!

Ook dit jaar hebben we met de hele Chiro deelgenomen aan de Mooimakersactie. Dat is het Vlaamse initiatief tegen zwerfvuil en sluikstort. Ze willen graag de boodschap overbengenen dat zwerfvuil en sluikstort onaanvaardbaar zijn. Dat initiatief steunen wij graag en wij gaan graag mee de strijd tegen zwerfvuil aan in onze gemeente. Werchter zag er weer helemaal schoon uit,. Dankjewel aan onze leden en leiding die hebben geholpen!





Brandcursus

DE BRANDVEILIGHEID OP ONZE CHIRO ZIT WEER HELEMAAL OKÉ!

De brandweer is een cursus rond brandveiligheid komen geven aan de leiding. Zowel theorie, als praktijk kwam aan bod. Het was een leerrijke dag. Onze leidingsploeg is weer helemaal bijgeschoold over brandveiligheid bij onze lokalen.

EHBO-cursus

OOK DE EHBO WERD NOG EENS OPGEFRIST DOOR DE LEIDING. Onze leden zijn vanaf nu zeker en vast veilig, want de leidingsploeg nam deel aan een EHBO-cursus. Vanaf nu is iedereen zeker veilig op onze terreinen, want wij zijn voorbereid!



Eetdag Aspiranten

DE ASPIRANTEN ORGANISEERDEN EEN HEUS ITALIAANS EETFESTIJN!

Op 15 en 16 april kon iedereen een hapje Italiaans komen eten in Parochiezaal "De Wal" in Werchter. De Aspiranten organiseerden dan hun Italiaanse eetdag. Als voorgerecht konden de gasten een bordje antipasti bestellen. Als hoofdgerecht stonden er verschillende pasta's op de menu en afsluiten kon met de klassieke tiramisu of een bolletje gelato. Smuller maar!

ASPI'S CHIRO WERCHTER
ITALIAANSE EETDAG

MENU:
COCKTAILS
ANTIPASTI
HOOFDGERECHTEN:
• VERSCHILLENDE PASTA'S
DESSERTEN

© PAROCHIEZAAL DE WAL, WERCHTER

OPENINGSTIJDEN KEUKEN:
ZATERDAG 15/04: 16U30 - 20U
ZONDAG 16/04: 11U30 - 14U
16U30 - 20U
CAFÉ DOORLOPEND OPEN TOT 22U

15 EN 16 APRIL

Chiro 70 jaar



WIJ VIERDEN ONZE 70STE VERJAARDAG! <3

Chiro Werchter is 70 jaar geworden en dat werd gevierd met een groot feest. Op vrijdag 28 april werden alle oud-leiding en kookouders uitgenodigd op de Chiroterreinen. De avond werd gestart met de opening. Daarna kon iedereen een kijkje gaan nemen in het Chiromuseum. Daar waren bijvoorbeeld de voormalige Chirouniformen tentoongesteld, maar ook allerlei foto's uit de "goeie ouden tijd" waren te bewonderen. Na de opening en het museumbezoekje, was er voor iedereen BBQ voorzien. Afsluiten werd er gedaan met muziek. Eris goed gelachen, gegeten, gedronken en gedanst geweest. Het was een blij weerzien.

Op zaterdag 29 april was iedereen welkom. Voor de kinderen was er een hele speelstraat georganiseerd, waar ze konden springen op het springkasteel, de rodeo konden uittesten of konden "bakkenklimmen". De volwassenen konden deelnemen aan het Kubbtornooi. Wat later op de dag speelden er enkele bands: Eleven Woods, All-Star Weddingband en de R'cking R'meo's. 's Avonds werd er nog met twee dj's afgesloten: Rumsky en Dj Level. Het was één groot succes en iedereen heeft zich kei goed geamuseerd. Zo hadden wij ons de 70ste verjaardag van Chiro Werchter voorgesteld! :-)

Processie

NAAR JAARLIJKSE TRADITIE WANDELEDE CHIRO WERCTHER MEE IN DE BEFAAMDE PAARDENPROCESSIE.

Op zondag 28 mei vond de 44ste processie Werchter plaats. Na de regeneditie van 2022, vond de processie dit jaar plaats in een stralend zonnetje. Tijdens de processie vieren we in Werchter Pinksteren. Dat is de 50ste dag na Pasen waarop de Heilige Geest neerstreek over de apostelen. De traditie van de processie gaat al terug tot in de middeleeuwen. Na de kerkdienst trekken meer dan 100 paarden en een parade door de straten van het dorp. Heel wat inwoners hangen vlaggen uit en komen gezellig samen. Ook Chiro Werchter wandelt mee in de processie. De processie eindigt op het kerkplein, waar op dat moment ook de kermis staat. Iedereen drinkt dan samen nog een drankje. Dit jaar was een geslaagde 44ste editie.

