

Januari

Een nieuw jaar aangebroken. Ook in januari 2021 stond de leiding met veel enthousiasme klaar om de kaloebers, speelclubbers en rakwi's leuke zondagnamiddagen te bezorgen. Voor de oudere leden had hun leiding nieuwe online activiteiten voorzien. Een van de eerste zondagen vierden ze naar traditie Drie Koningen. De kinderen mochten verkleed naar de chiro komen! Voor onze 12-plussers bracht 2021 ook goed nieuws met zich mee. Eind januari werd er namelijk aangekondigd dat zij eindelijk opnieuw naar de chiro mochten komen!

Februari

In februari werden onze chiroterreinen weer op volle capaciteit gebruikt. Het langverwachte moment dat alle groepen zich weer konden amuseren op onze chiro, was aangebroken. Weliswaar helaas nog in kleinere groepjes van 10 personen. Om dit allemaal vlot te laten verlopen, moest de leiding wat maatregelen toepassen. Zo werd het terrein opgedeeld per bubbel en moest er op voorhand ingeschreven worden. Ondanks deze ietwat hectische regels, was iedereen heel blij om elkaar terug te kunnen zien! Voor de tito's, keti's en aspi's was dit namelijk al van ... geleden. De eerste weken van februari waren weken van thermisch ondergoed, dikke winterjassen en handschoenen. Maar waren hierdoor ook weken vol sneeuwbalgevechten, sleeën en enkele groepen gingen zelfs schaatsen op een bevroren vijver! En na zo'n ijskoude namiddag warmden we allemaal op met een lekkere warme chocomelk mmm...



Zoals elk jaar vond er in februari ook een quiz plaats. Dit jaar kon die uiteraard niet zoals normaal doorgaan in de Wal, maar organiseerden we deze online. We maakten er een leuke familie-editie van, waar iedereen van jong tot oud aan kon deelnemen. Het werd een leerrijke en vooral een heel spannende avond.