

Nieuwsbrief September

2 september 2018: De eerste chirozondag

September, Dat betekent dat we allemaal terug naar school moeten, vroeg opstaan, huiswerk maken... 😞. Gelukkig betekent september ook dat de chiro terug van start gaat! Terug elke zondag namiddag ravotten met je beste vrienden. Op 2 september konden ook de kindjes van het eerste leerjaar voor het eerst proeven van het chiroleven. Sommige kwamen aan met een bang hartje, maar daar was de leiding dan die hun een gerust gevoel gaven en er een geweldige chirozondag van gemaakt hebben.

9 september 2018: De tito's gaan naar walibi

Op 9 september trokken de tito's met de trein naar walibi. Om daar een geweldige dag te beleven. Onze tito's zijn voor niets of niemand bang, zo gingen ze in de allersnelste achtbanen en ook een looping of 2 hield hun niet tegen. Hun doel was om alle attracties in het park gedaan hebben. Ze maakten er een geweldige dag van, het was de beste manier om een geweldig chirojaar af te sluiten!



15 September: kampvuur

Dit jaar ging ons jaarlijks kampvuur door op 15 september. Zo konden we in echte chirostijl ons fantastische chirojaar afsluiten. Er waren verschillende bandjes die zorgde voor gezellige live muziek. Na deze bandjes was het de beurt aan onze eigen DJ Michiel die samen met Robin de shelter in vuur en vlam zetten. Ook voor de kleinste was er veel te beleven op ons kampvuur zo konden zich laten schminken. En voor de echte durvers was er ook een spokentocht georganiseerd. Ook eten en drinken ontbraken niet. Zo kon je genieten van een lekkere hot-dog, vers gemaakte soep of een heerlijk stukje varken aan het spit. Het was dus een geslaagd kampvuur. Maar dit hadden we niet kunnen bereiken zonder de hulp van Stooftie die ons kampvuur gebouwd heeft en alle mensen die aanwezig waren en er samen met ons een gezellige avond van gemaakt hebben. Een dikke merci!





23 September: Overgang

Op 23 september was het tijd voor de overgang. Dit betekent een nieuwe groep, een nieuwe leiding, leiding dopen, maar ook leiding uitdopen. Zo namen we dit jaar afscheid van Arn, Robbert en PJ. Zij hebben jaren lang zich volledig ingezet voor de chiro, hiervoor zijn wij hun heel dankbaar. Ook verwelkomen we dit jaar een nieuwe leider: Ward Cauwenberghs. Hij is er helemaal klaar voor om zich in het chiro avontuur te smijten en geweldige jaren te beleven. Na al het dopen was het tijd voor de leden om te ontdekken wie hun nieuwe leiding wordt. Dit deden ze aan de hand van verschillende opdrachten. Wanneer iedereen zijn leiding gevonden had kreeg iedereen nog een potje chips en konden ze zich gaan uitleven op het springkasteel. Vanaf dit jaar neemt Michiel de rol van hoofdleiding op zich. We hopen om er met z'n allen een geweldig chirojaar van te maken!

