

CHIRO WERCHTER NIEUWSBRIEF



Een Ozo-fijn Chirokamp!

In juli trokken we met heel de Chiro naar het zonovergoten Ozo om er alweer een topkamp van te maken. Tien dagen later was het duidelijk dat ook dit jaar een geslaagde editie was waar we met veel plezier op kunnen terugblikken!

Ravotten, Chirovriendjes maken en vooral plezier hebben: dat was Chirokamp 2015.

Na tien dagen konden de kilts terug aan de kapstok om alweer uit te kijken naar de eerste Chirozondagen van september.

Hopelijk vonden jullie het even fijn als ons! We kijken er alvast al naar uit om jullie allemaal terug te zien!



April - Juli

- Een O-zo Leuk Chirokamp
- D-A-N-K-U
- Wings For Life

'Ravotten, Chirovriendjes maken en vooral plezier hebben: dat was Chirokamp 2015.'





D.-A.-N.-K.-U.!

Omdat tenten zichzelf niet opzetten, heerlijke maaltijden niet plots verschijnen en pijntjes niet altijd vanzelf verdwijnen moeten wij nog enkele fans van de Chiro bedanken.

Zo zetten we onze fantastische kookploeg en VB's nog eens graag in de bloemen. Het was fijn om jullie erbij te hebben!

Ook willen we de stoere mama's en papa's bedanken die ons op de voor- en nawacht een handje kwamen toesteken. Zo'n superouders zien we volgend

jaar maar al te graag terugkomen!

Last but not least is een bedanking voor de leiding ook zeker op zijn plaats. Tijdens (en vóór!) het kamp staken ze al hun energie in voorbereidingen en spelletjes om ervoor te zorgen dat hun topleden een zalig kamp kregen.

Tot volgend jaar!

Wist je dat ...?

- Speelclubbers precies nooit hun energie verliezen?
- Het kampterrein duizenden veldmuizen en slakken rijk was?
- Kaloebers de zotste dingen kunnen maken met hun matrassen? (bruggen bv!)
- De Rakwi's een slakkenhotel uitbaatten?
- De Aspi's en Keti's om 03:30 nachtspel hadden?
- Thijs een koeienfluisteraar is?
- Annemarie heel veel schrik heeft van kevers?
- Er precies duizend Tito's op kamp waren?
- De knuffel van Maarten V een triest einde vond in de WC-put?
- De Kaloebers naar een heuse valkeniersshow en Romeinse burcht zijn gegaan?
- De Keti's maar liefst 100 km op één dag hebben gefietst?
- De bezoekdag alweer een topper van formaat was?

Het Chirokamp zalig was?!



Kalender:

zondag 6 september -
Chiro

zondag 13 september -
Chiro

zaterdag 19 september -
Kampvuur

zondag 20 september -
GEEN Chiro

zondag 27 september -
13:30 Chiro Overgang

**'Het was een mooie
dag vol sfeer en
samenhorigheid.'**

Wings For Life World Run

Op 3 mei trok de leiding met de bus naar Ieper om deel te nemen aan het jaarlijkse loopevenement Wings For Life World Run. Ook vrienden en familie van Karen gingen mee en zo droegen we samen ons steentje bij aan het onderzoek naar ruggenmergletsel.



Wings For Life is namelijk een groots evenement waarbij wereldwijd meer dan 100 000 mensen tegelijkertijd lopen en de catcher car proberen voor te blijven. Alle opbrengsten gaan integraal naar het onderzoek om dwarslaesie te genezen, een goed doel dat ons na aan het hart ligt. Volgend jaar staan we weer aan de start, dit keer op 8 mei, en uiteraard is iedereen welkom om mee te lopen of een bijdrage te storten. Bij deze ook nog een dikke merci aan Kurt om de bus te regelen en voor een heerlijk ontbijt te zorgen. Het was een mooie dag vol sfeer en samenhorigheid.

Voor zij die willen weten hoe het eraan toegaat op Wings For Life, via deze link is de afterfilm te bekijken: <http://www.redbull.com/be/nl/stories/1331721892567/video-van-de-wings-for-life-world-run-2015>