

Kerstkamp

Na maanden aftellen was het dan eindelijk zo ver. Chiro Werchter vertrok 15 juli op Chirokamp naar Hamont-Achel. Met de hoop op beter weer dan vorig jaar, ook al was de kans klein dat het nog slechter zou worden, vertrokken we vol goede moed naar onze kampplaats. We hebben het echt getroffen dit jaar. Tien dagen zomer op kamp en van onweer zijn we gelukkig gespaard gebleven. En dat allemaal op een kampterrein om U tegen te zeggen.

Dit jaar besloten we om een extra keer de kerstsfeer op te snuiven. Met z'n allen Kerstmis vieren op kamp, het kon niet anders dan een topper te worden! Van pakjes tot rendieren, dankzij de leuke verkleedthema's was alles aanwezig om de kerstsfeer er goed in te brengen.



De Kaloebers vonden 5 dagen kamp veel te weinig!



De speelclub versieren was een fluitje van een cent



De Rakwi's waren een echt geschenk



De Tito's schitterden als echte sterren



De Ketj – kerststal was er een om in huis te halen



Over rendieren moet je de aspi's niets meer leren



Ho Ho Ho de leiding als Kerstman/vrouw

Bezoekdag

Ook al moesten we de bezoekdag dit jaar verschuiven naar zondag in plaats van zaterdag, toch bracht dit geen enkele problemen met zich mee. De kleinste onder ons, de kaloebers, konden zoals ieder jaar gewoon op zaterdag naar het kamp vertrekken. Het doet ons deugd om te zien hoeveel trotse ouders er zondag hun kinderen kwamen bezoeken.

Het eten van de kookouders en de goede zorgen van de volwassen begeleiding was weer naar wens dit Chirokamp. Met ronde buikjes en een gerust hart konden we 10 dagen zorgeloos ravotten in de Hamont-Achelse bossen. Ook de hulp op de voor-en nawacht konden we goed gebruiken. Bedankt aan alle ouders die hiervoor graag tijd vrijmaakten.

Het was weer een onvergetelijk kamp. Een mooie afsluiter van een fantastisch Chiro jaar. Bedankt hiervoor!

& Nog enkele sfeerbeelden



